

Een golf van bewondering



Het zou helemaal geen mooi weer worden, maar op een paar druppels na blijkt ook 24 augustus 2018 een prachtige dag... eigenlijk een perfecte dag om het golftoernooi van Raadgevers Pensioen in Nunspeet te laten plaatsvinden, waarbij een deel van de opbrengsten beschikbaar wordt gesteld aan KidsCare.



Ik mag om 15.30 uur namens KidsCare aanschuiven bij de teams die al zijn gefinisht. Ik kijk mijn ogen uit, want eigenlijk ben ik nog nooit in aanraking geweest met deze sport, golfen. Wat een prachtig terrein! En ik krijg, met de laatste twee teams die nog moeten finishen, vanaf het terras een aantal mooie slagen te zien. De golfballetjes komen een enkele keer wel héél dichtbij ...

Als iedereen binnen is, wordt het team dat gewonnen heeft, in het zonnetje gezet. Daarna worden er nog lootjes getrokken en een weekend cabrio-rijden geveild.

En dan mag ik over KidsCare vertellen. KidsCare, de Afrikaanse organisatie die met zijn Nederlandse medeoprichters zo enorm betrokken is bij de minderbedeelden in een van de armste delen van Kenia, tegen de Tanzaniaanse grens aan. Gezinnen die het niet makkelijk hebben, door wat voor omstandigheden dan ook, krijgen ondersteuning, worden begeleid en gecoacht naar zelfstandigheid. Hierbij is één van de belangrijkste eisen dat de kinderen uit deze gezinnen naar school gaan. Ook één van de doelen is dat het gezin inkomen gaat genereren. Hierbij zijn de medewerkers van KidsCare, de Social Workers, van cruciaal belang. Zij gaan bij deze gezinnen langs, luisteren, adviseren, helpen, en hebben contacten met alle belangrijke mensen in de omgeving van deze gezinnen. Drie jaar lang duurt deze begeleiding en ik heb de afgelopen drie jaar met eigen ogen mogen zien dat soms al na een paar maanden de mensen weer hoop hebben, hoop op een betere toekomst.



De donateurs van KidsCare, in Nederland, weten dat alle donaties 100% beschikbaar zijn voor deze gezinnen en daarmee voor de kinderen, die ook in Kenia de toekomst zijn. En was ik drie jaar geleden een van de eerste vrijwilligers, inmiddels zijn mij velen gevolgd. We delen onze kennis en nemen ook veel weer mee naar huis: rust, geduld, soms berusting...



De lootjes, die door de organisatie (dank Peter!) voor aanvang van het toernooi nog zijn verkocht, en de veiling van het cabrio-weekend hebben de opbrengsten voor KidsCare nog fors opgedreven en ik krijg een

brok in mijn keel als ik hoor dat er € 2.050 is opgehaald. Ik ben, als plaatsvervanger van het bestuur van KidsCare, ontzettend dankbaar dat ik de cheque in ontvangst mag nemen. Ik heb er nauwelijks woorden voor, kan alleen maar zeggen ... dank. Namens KidsCare Nederland, namens KidsCare Kenya en alle medewerkers!

Grada Snoek, vrijwilliger